



## Winterwandeling 26 januari 2020

Vorig jaar regende het volop, nu scheen de zon, het was warm, we hadden de jassen wel thuis kunnen laten. Er waren drie groepen, de 15 km vertrok om 13:00 uur, de 10 km om 14:00 uur en de 5 km om 15:15 uur. Voor elk wat wils natuurlijk. De wandelaars waren mooi over de groepen verdeeld, 11 wandelaars voor de 10 km, ook 11 voor de 15 km en 5 voor de 5 km. De planning was dat de wandelaars van de 10 km en de 15 km ter hoogte van Huub van Vlokhoven om 14:17 uur zouden samenvloeien tot één groep. Dat lukte heel aardig. Nagenoeg tegelijk kwamen we op het geplande punt aan. Dat was weer een hele geruststelling. De 5 km wandelaars sloten bij de Somerense Vennen aan, waar we een extra rustpunt hadden.



De 15 km groep was gestart bij Nellie van Oosterhout en liep richting Someren tot de kleine Aa. Daar sloegen we rechts af en liepen langs het water richting Hoyse Hoeve. Iets voorbij de Hoyse Hoeve keerden we weer om richting Moorsel en troffen de 10 km lopers op het afgesproken punt. Vanaf hier wandelden we richting Pastorke van Moorsel en volgden een paar honderd meter voorbij het Pastorke de Beuvenroute. Dit pad loopt over de hei richting vogelhut en meandert schitterend door het landschap. Het blijft een unieke omgeving om te wandelen.



Om 15:00 uur kwamen we bij de vogelhut aan en hier stonden Trees en Jan ons al op te wachten met thee, koffie en een koekje. Alles geweldig verzorgd, waarvoor dank aan Jan en Trees. Na de verdiende pauze kregen we nog een snoepje voor onderweg en vertrokken we voor het laatste gedeelte van tocht, nog 5 km te gaan. We liepen nu door de bossen richting camping. Daar kwamen we om 16:00 uur aan en hier stond een aantal tafels klaar waar we met wat passen en meten een plekje vonden. We genoten allemaal van een lekker drankje en konden een half uurtje rusten en buurten.

Rond half vijf vertrokken we voor het laatste stukje en om goed vijf uur kwamen we bij Nel van Oosterhout aan. Hier stond weer een driegangen winterkostmenu te wachten. Je verbaast je ieder keer weer over de kwaliteit van het eten en ruime keuze en hoeveelheid, die er voor zo weinig geld op tafel komt te staan. Bedankt Nel en Wim, het was weer geweldig.

Rond de klok van achten gingen de wandelaars naar huis, de meesten wilden nog wat bankzaken gaan doen. We gaan ervan uit dat iedereen volgend jaar weer meegaat en dat dit verslag nog een aantal mensen meer zal overhalen om volgend jaar ook mee te wandelen. Want daar doen we het toch voor bij KBO-Lierop.

