



Jan: Beste Jan,

KBO-Lierop is als Katholieke Bond van Ouderen altijd betrokken geweest bij de kerk en heeft altijd een goede band gehad met jou. Toen we werden gevraagd om een kort woordje tot je te richten ter gelegenheid van je afscheid, waren we vereerd en hebben we meteen toegezegd om die bijdrage te leveren. Driek en ik hebben er een tweespraak van gemaakt. We wilden allebei graag het praatje houden en kregen bijna slaande ruzie wie de toespraak mocht uitspreken en met dit compromis kunnen we nu allebei het woord tot je richten. Het worden lovende woorden, dat kunnen we je verzekeren. Ere wie ere toekomt en lof heb je verdiend.

Driek: Lof is ook de benaming voor een katholieke gebedsdienst met zang, waarbij het Allerheiligste (het lichaam van Christus) aanbeden wordt. Dit wordt het dus niet. Jan van den Heuvel kan niet zingen, het wordt gewoon een praatje met veel lof voor onze Jan Zwirs.
Steek maar van wal, Jan.

Jan: KBO-Lierop zit met de handen in het haar. We weten niet wat we moeten beginnen.

Driek: We hebben grote zorgen, we zijn wanhopig, we weten geen uitweg, we zijn radeloos.

Jan: Erger nog, we hebben ons de haren uit de kop getrokken, zoveel spijt hebben we van je vertrek.

Driek: En jij ook zien we nu. Bij jou staan er ook niet veel meer op.

Jan: Afgelopen jaar hebben we je inbreng op de jaarvergadering al erg gemist en dat gemis hebben we willen compenseren met een toespraak van Leo Bisschops, de voorzitter van KBO-Brabant. Je moet wat.

Driek: Leo deed het niet slecht maar het blijft behelpen. En wie moeten we volgend jaar vragen, premier Rutte, Willem Alexander, de paus?

Jan: We missen je mooie verhalen en interessante toespraken op de jaarvergadering en op onze kerstviering. Ieder jaar weer verrassend en boeiend.

Driek: We keken er naar uit, niemand uitgezonderd. Ieder jaar weer. We hoefden je maar te vragen en je was er.

Jan: We zijn een vereniging van ouderen. Ieder jaar hebben we aan aantal sterfgevallen, velen zijn op het kerkhof begraven en we hebben dan ook al vaak als bestuur een laatste dienst bezocht.

Driek: Altijd waren we onder de indruk van de warme en gemeende woorden die je dan in de dienst uitsprak. Dat deed goed en verzachtte het leed. Jan, jij kon dat als geen ander.

Jan: Ook met jou samenwerken was steeds een genoegen. Je inbreng positief, je medewerking optimaal en altijd met een vriendelijke lach.

Driek: Ook bij de muziekvoorstellingen in de pastorietaun kregen we de volle medewerking en stond je open voor onze ideeën en suggesties. Ook dacht je zelf mee en bood oplossingen voor vragen over de organisatie.

- Jan: We missen je Jan, KBO-Lierop mist je en onze leden missen je. Je bent bij ons erelid en we hopen dat je dat nog jaren blijft. Ook hopen we je bij onze activiteiten tegen te komen, gezellig een praatje te maken en herinneringen op te halen.
- Driek: Je bent onze vriend, een vriendschap die berust op genegenheid en wederzijds vertrouwen. Nu zul je zeggen, jullie moeten niet overdrijven, als de vriendschap te groot is loopt ze over. Maar wat ons betreft is dat niet aan de orde.
- Jan: Lierop mocht zich gelukkig prijzen met onze pastoor, wat zijn we al die jaren toch bevoorrecht geweest, terwijl het in diverse kerkdorpen niet altijd boterde, ging het met jou zo goed dat wij al die jaren de smakelijkste roomboter op ons brood hebben gehad.
- Driek: Jan, je was onze pastoor, onze bisschop, onze paus. Voor velen een steun en toeverlaat.
- Jan: Dit afscheidsfeest staat in het teken van Pace, de vrede die jij ons hebt gebracht, een vrede die we ook in Oekraïne (en op vele andere plaatsen in de wereld) zouden willen zien.
- Driek: Jan, je zou de macht moeten hebben om daar invloed op te hebben. Dan zou het er daar heel anders uitzien, daar zijn we van overtuigd.
- Jan: Jan we wensen je namens KBO-Lierop alle goeds, hopen dat je het erg goed naar je zin krijgt in Teteringen, dat je er "den haard" krijgt, zeggen we dan.
- Driek: Dat je nog jaren mag genieten van je pensioen, dat je 100 jaar mag worden, dat je nog vele fietstochten kunt ondernemen.
- Jan: Dat je nog vaak een lekker wijntje zult drinken, dat je nog veel aan ons zult denken. Dat je gezond en helder van geest blijft.
- Jan, het gaat je goed.